



oktober 2015

Nieuwsbrief

VideoClub HOORN en de REGIO

Deze nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van VideoClub HOORN en de REGIO | <http://www.videoclub-hoorn.nl> | blocq.x11@tiscali.nl

Agenda oktober:

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| 23 september | Videokijkavond |
| 30 september | Klusavond |
| 7 oktober | Cameratest |
| 14 oktober | Het geluid bij een gemonteerde video |
| 21 oktober | Bestuursvergadering |
| 28 oktober | Beoordeling VideoRally |
| 4 november | Multicam-tool Adobe Premiere |



Berichten van het bestuur

Door: Piet Dirkx

De zomer is al weer bijna voorbij. De dagen worden al weer korter en de wintertijd komt er aan (of is de zomertijd afgelopen?). We hebben veel buiten kunnen filmen de afgelopen periode, want met de zomer zat het wel snor. Nu kunnen we ons terugtrekken achter de computer om mooie montages te maken, die we dan weer kunnen laten zien op een videokijkavond of op het VideoFestival, dat er ook weer aankomt binnenkort. Mogelijkheden genoeg.

Op zaterdag 5 september hebben we met zeven camera's en vijf + twee mannen het openluchtspel De Midzomernachtdroom in De Goorn vastgelegd. Aan mij is gevraagd om deze opnames tot een film samen te smeden, dus ook mijn avonden zijn voorlopig gevuld. Ik heb positieve verhalen gehoord over de beelden, dus dat zal wel een mooie film worden. Het tweede meercameraproject van dit jaar!!, dat mede door de inzet van veel clubleden tot een goed resultaat zal komen.. Tot slot gaan we komende maand ook de films beoordelen van de videorally in Medemblik. Je hebt dus nog enkele weken om hieraan te werken. Hoe meer films, hoe geslaagder de avond.

De afgelopen maand zijn we creatief bezig geweest met het opnemen van een korte speelfilm in een dertig kilometer gebied en met de remake van een oude videoclip van Wim Sonneveld: 'Op de step' uit 'Ja zuster, nee zuster'. Die is nog niet af, want de invulling van de groene achtergrond moet nog worden gefilmd.

OPROEP: Wie meldt/melden zich spontaan aan?

Zorg ervoor dat je op clubavonden **altijd** iets bij je hebt waarmee grote bestanden kunnen worden gekopieerd. Dit kan een **USB-stick** zijn of een **externe harde schijf**.



Het kan zijn dat je hier materiaal op hebt staan dat afgespeeld kan worden via PC of MediaPlayer. Er kan ook materiaal naartoe gekopieerd worden om thuis te monteren.

Het programma voor de komende maand:

23 september

Videokijkavond. Heeft iemand al een montage klaar van de vakantie? Of misschien een uit de oude doos. Of wil je dat we meekijken met een 'work-in-progress'? Meenemen!

30 september

Klusavond. Het is nogal een puinhoop in de studio EN de kabels zouden na het blubberbad van 5 september eigenlijk een schoonmaakbeurt moeten krijgen.

7 oktober

Iedereen scheidt graag op over zijn camera, maar hoe goed is die eigenlijk? Een vergelijkende test is op zijn plaats, dus IEDEREEN zijn camera mee!!

Hoe scherp blijven typeletters? Wat blijft er van het beeld over in het donker? Een avond voor sterke magen!

14 oktober

Iedereen heeft het altijd over beeld. Het heet natuurlijk niet voor niets video, maar we nemen ook altijd geluid op. Bij de montage letten we goed op beeldovergangen, maar het geluid?

LUISTER eens naar een eigen film met je ogen dicht. Erg leerzaam. We gaan deze avond vooral geluid monteren. Heb je ruwe beelden met het oorspronkelijke geluid er nog bij, dan kunnen we daar naar kijken. Anders maken we ter plaatse opnames.

21 oktober

Bestuursvergadering. Kom ook eens meedenken.

28 oktober

Beoordeling videorally, dus zorg dat je montage af is!! Zo veel mogelijk inzendingen maakt de avond tot een succes.

4 november

De Passion en ook De midzomernachtdroom zijn/worden gemonteerd met de multicam-tool van Adobe Première. Hoe werkt dit? En hebben andere montageprogramma's deze mogelijkheid ook?

Beste clubleden, dit is het voor de komende maand. Elke maand wordt dit voor u bedacht. De beloning voor de bedenkers is uw enthousiasme en aanwezigheid.



Beste Clubvrienden



Over niet al te lange tijd bestaat de club 25 jaar en dus dacht ik dat het nu tijd was om een paar woorden van mezelf te plaatsen.

Tijdens het opruimen vond ik in een lade dit certificaat van bijna 25 jaar geleden. Het was mijn eerste kennismaking met deze club, waar ik had deelgenomen aan een cursus videofilmen. Het was interessant en leuk. Ik ben dan ook meteen lid geworden en tot op heden nog steeds lid. Dus bijna 25 jaar vol plezier.

Ik ben niet meer zo actief als toentertijd. Misschien komt dit wel door de leeftijd. Ik heb nog steeds plezier van iets dat zo lang deel heeft uitgemaakt van mijn sociale leven. Om nu te zeggen dat ik vóór die tijd al een 'clubman' was, nee, dat kwam ook door mijn werk in de horeca. En ik had dan ook nooit verwacht dat ik het zo lang zou volhouden. Het zal wel komen doordat ik het vanaf het begin af aan een interessante en leerzame club vond. Ook heb ik leuke en fijne clubleden ontmoet. Dat ik zelf later ook een jaar of 14 deel uitmaakte van het bestuur, maakte het allemaal nog leuker. In het begin waren er zo een 25 tot 27 leden helaas is dat in de loop der jaren veranderd. Maar ook dat mag de pret niet drukken, van al deze oude(re) leden zijn er nu maar 4 lid, dat zijn Nico Lieshout, Leo Steginga, Wim Shuts en ondergetekende. Wim is één van de medeoprichters van de club. Terugdenkend zijn wij altijd een goede en gezellige club geweest en dat moet zo ook blijven. Met de leden die wij nu hebben moeten wij meer dan tevreden zijn, we hebben plezier én met dezelfde interesse.

In de loop der jaren is onze hobby behoorlijk veranderd. Ik denk nog maar eens terug aan onze eerste videocamera's, het monteren met de videorecorder (iets dat niet meteen lukte). Ik zat uren om een klein filmpje in elkaar te zetten maar het plezier was er niet minder om. Voor het opstarten van de VideoRally en het VideoFestival stonden altijd veel leden ervoor open om activiteiten uit te voeren. Leden deden vol enthousiasme mee en ook op de avonden dat de films werden vertoond was het één groot feest. Hetzelfde enthousiasme was er tijdens de meer cameraopnamen, projecten waar veel tijd in ging zitten, het werd dan ook met regelmaat erg laat. Leden waren altijd bereid om mee helpen, en zo is het nu nog steeds.

Als ik terugdenk kan ik vele verhalen ophalen en genieten van wat we samen hebben meegemaakt, al met al een zeer mooie tijd. Ik weet ook dat dit alles nooit meer terugkomt, tijden zijn veranderd en het is moeilijk om nieuwe leden te vinden. Zonder voldoende leden wordt het er niet makkelijker op. We hebben het geluk dat onze leden bereid zijn met veel enthousiasme én inzet meehelpen deze club draaiende te houden.

Ik zie heel veel mensen met camera's rondlopen, maar of er wat met de opnamen gebeurt dat weet ik niet. Als ik er naar vraag is het antwoord dat ik krijg veelal: 'het is zo een gedoe' en men moet er niet aan denken om lid te worden van een videoclub. Waarom weet ik niet, wij kunnen best wat meer leden gebruiken, en ze zijn dan ook van harte welkom, ik kan dan ook niet laten om de club te promoten.

Wat ik wel jammer vind is dat het bestuur nog niet compleet is en nu dat Leo heeft aangegeven om als secretaris te willen stoppen, hoop ik dan ook dat iemand het op zich wil nemen, zo veel tijd kost dat nou ook weer niet. Wat mij zelf betreft weet ik nog niet maar ik blijf zo lang mogelijk lid en zie wel hoe het loopt.

Tot slot wens ik iedereen veel plezier met de camera en tot ziens op de club.

Einar

